



OMERTELLING

Dag 35

Ga staan en reciteer de volgende bracha/zegen (*)

Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat haomer.

Gezegend bent u, Eeuwige onze G-d, Koning van tijd en ruimte, die ons leven heiligt met Zijn opdrachten en die ons heeft opgedragen de omèr te tellen.

בְּרוּךְ אַתָּה יי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ
בְּמִצְוֹתָיו, וְצִוָּנוּ עַל סִפְרֵי־הָעוֹמֶר:

Vernoem nu de dag die je telt : ‘ vandaag zijn het vijfendertig dagen, dat zijn
VIJF weken van de omèr ‘

Desgewenst kan je Psalm 67 lezen

Meditatie van de dag : Malchus ShebeHod

G E L O O F

(Bron: Omer Counter van Chabad.org)

Uit een brief:

U schrijft over uw bezorgdheid dat u niet gelooft.

Maar als u écht niet gelooft, waarom maakt u zich dan zorgen over het niet geloven?



(*) Ben je 's avonds vergeten de omèr te tellen? Tel dan de volgende dag, maar zonder bracha.
De volgende avonden tel je verder zoals gebruikelijk, dus met de bracha.