



OMERTELLING

Dag 28

Ga staan en reciteer de volgende bracha/zegen (*)

Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat haomer.

Gezegend bent u, Eeuwige onze G-d, Koning van tijd en ruimte, die ons leven heiligt met Zijn opdrachten en die ons heeft opgedragen de omèr te tellen.

בְּרוּךְ אַתָּה יי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ
בְּמִצְוֹתָיו, וְצִוָּנוּ עַל סִפְרֵי־הָעוֹמֶר:

Vernoem nu de dag die je telt : ‘ vandaag zijn het ACHTENTWINTIG dagen, dat zijn VIER weken van de omèr ‘

Desgewenst kan je Psalm 67 lezen

Meditatie van de dag : Malchus ShebeNetzach

DE HOOGSTE HOOGTE

(Bron: Omer Counter van Chabad.org)

Er bestaat geen groter hoogtepunt dan de waarheid alleen te vinden.

Alle werelden werden gemaakt, alle belemmeringen weggenomen, elke sluier over de waarheid opgehangen. En de ziel stortte van zijn ongerepte hoogte in de verwardheid van deze harde wereld.

Allemaal voor dit éne ding : dat je de waarheid zelf moet ontdekken.



(*) Ben je 's avonds vergeten de omèr te tellen? Tel dan de volgende dag, maar zonder bracha. De volgende avonden tel je verder zoals gebruikelijk, dus met de bracha.