



OMERTELLING

Dag 24

Ga staan en reciteer de volgende bracha/zegen (*)

Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat haomer.

Gezegend bent u, Eeuwige onze G-d, Koning van tijd en ruimte, die ons leven heiligt met Zijn opdrachten en die ons heeft opgedragen de omèr te tellen.

בְּרוּךְ אַתָּה יי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ
בְּמִצְוֹתָיו, וְצִוָּנוּ עַל סִפְרֵי־ת הָעוֹמֵר:

Vernoem nu de dag die je telt : ‘ vandaag zijn het vierentwintig dagen, dat zijn drie weken en drie dagen van de omèr ‘

Desgewenst kan je Psalm 67 lezen

Meditatie van de dag : Tiferes ShebeNetzach
(Bron: Omer Counter van Chabad.org)

EINDELIJK AAN DE
WINNENDE HAND

Door de geschiedenis heen zijn er ontelbare tactieken en strategieën uitgevochten in de strijd om planeet Aarde. Maar aan het eind van de dag is het enige wat écht telt, winnen. En winnen komt helemaal op het einde.

Bij elke andere speelronde zet de ziel alles in wat ze heeft. Als het aankomt op de eindmeet, nek aan nek met de vijand, moet het beter kunnen dan dat. Haar kern ontbrandt en ze barst uit in een explosie van energie, die ze nooit voor mogelijk had gehouden.

Dit is de eigenwijze kracht die we vandaag hebben, om de wereld eindelijk te veranderen én om te vormen in een goddelijke plek. Niet uit eigen kracht, maar met de kracht van hen die ons voorgingen. Want van bovenaf is nu elke kracht losgelaten. De kern van de zaak slaat toe. Om te winnen.



(*) Ben je 's avonds vergeten de omèr te tellen? Tel dan de volgende dag, maar zonder bracha. De volgende avonden tel je verder zoals gebruikelijk, dus met de bracha.