



OMERTELLING

Dag 22

Ga staan en reciteer de volgende bracha/zegen (*)

Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat haomer.

Gezegend bent u, Eeuwige onze G-d, Koning van tijd en ruimte, die ons leven heiligt met Zijn opdrachten en die ons heeft opgedragen de omèr te tellen.

בְּרוּךְ אַתָּה יי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ
בְּמִצְוֹתָיו, וְצִוָּנוּ עַל סִפְרֵת הָעוֹמֵר:

Vernoem nu de dag die je telt : ‘ vandaag zijn het tweeëntwintig dagen, dat zijn DRIE weken en een dag van de omèr ‘

Desgewenst kan je Psalm 67 lezen

Meditatie van de dag : Chesed ShebeNetzach

VEROVERING

(Bron: Omer Counter van Chabad.org)

Laat een machtige keizer de wereld zien en vraag hem waar hij het liefst zou willen veroveren.

Hij zal de wereldbol laten ronddraaien naar het meest afgelegen schiereiland van het meest afgelegen land, er zijn vinger op leggen en zeggen : "Dit! Als ik dit heb, dan zal ik grootheid hebben!".

Zo ook het Oneindige Licht. Op de meest afgelegen plaatsen, waar het daglicht nauwelijks binnensijpelt, daar verlangt het Oneindige Licht het meest om gevonden te worden.



(*) Ben je 's avonds vergeten de omèr te tellen? Tel dan de volgende dag, maar zonder bracha. De volgende avonden tel je verder zoals gebruikelijk, dus met de bracha.