



## OMERTELLING

**Vanaf donderdagavond 6 april tot donderdagavond 25 mei 2023.**

De **OMERTELLING** (of sefirat ha'omèr, ספירת העומר) is de **dagelijkse telling** die gepaard gaat met het **opzeggen van een zegening** tijdens de 49 dagen tussen Pèsach en Sjavoe'ot (Wekenfeest).

G-d heeft ons opgedragen om deze dagen te tellen. Dat lezen we in Leviticus 23:15-16:  
*U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen.*



Een omèr (Hebreeuws voor schoof) was een maat voor gerst. We lezen dat de priester de allereerste schoof graan voor het aangezicht van G-d moet bewegen (Lev. 23:10). Dat vond plaats op de eerste omèr (de 16<sup>e</sup> Nissan).

De omèrtelling symboliseert de periode dat G-d de Joden bevrijdde uit Egypte, totdat zij de Tora ontvingen. Deze periode tussen Pèsach en Sjavoe'ot was oorspronkelijk de oogsttijd.

Het tellen geschiedt steeds vooruit: “vandaag is het één dag van de omèr”, de volgende avond zeggen we “vandaag zijn het 2 dagen van de omèr”. De 50<sup>e</sup> dag is het Sjavoe'ot.

Het vooruit tellen laat zien dat we bezig zijn om iets op te bouwen - het verlangen naar het ontvangen van de Tora neemt toe naarmate Sjavoe'ot nadert.

Gedurende de omèrperiode werd het Joodse volk in het verleden getroffen door tragedies. Zo stierven de leerlingen van Rabbi Akiva in de periode tussen Pèsach en Sjavoe'ot. Ook vielen pogroms juist tijdens de paastijd plaats, onder het motto “de joden hebben Christus vermoord”.

Daarom wordt deze periode als een periode van rouw beschouwd. Tijdens de omèrtelling gelden er allerlei beperkingen, waaronder een verbod te trouwen, naar muziek te luisteren, zich te scheren, of grote nieuwe aankopen te doen.

Omdat op de 33<sup>e</sup> dag van de omèrtelling een einde kwam aan de sterfte onder de leerlingen van Rabbi Akiva, is dat een dag van vreugde. Zo vinden er op die dag vele huwelijken plaats. Deze feestdag wordt Lag Ba'Omèr genoemd.

Jesjoea is op de 3<sup>e</sup> omèr opgestaan. Hij was nog 40 dagen op aarde (Hand. 1:3) en daarna voer Hij ten hemel, maar beloofde: *U zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen* (Hand.1:5). Op Sjavoe'ot zou die belofte uitkomen!

**Zullen we samen ook tellen, .. omèr 5 .. omèr 20 .. omèr 49.. SJAVOE'OT !  
Samen uitkijken naar wat al lang beloofd was.**

Zie ook Dasberg Sidoer pag 309 of 367 (afhankelijk van de druk)