

# De ingrediënten van een Tsaddiek

## Deel 6



בְּיָמָיו תִּתְנַשֵּׁעַ יְהוּדָה וְיִשְׂרָאֵל יִשְׁכְּנוּ לְבֵטַח וְזֶה-שֵׁמוֹ אֲשֶׁר-יִקְרָאוּ יְהוָה | צְדִיקְנוּ:

**Jeremia 23:6** In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal:  
**DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.**

**Het 3<sup>de</sup> principe of ingrediënt van een tsaddiek:**

**Hachnasat Orchiem** הַכְנַסַת אֹרְחִים

→ Het verwelkomen van de gasten of vreemden...

## Shabbat 127a

**Rav Jehoeda** zei in de naam van een andere Rabbi: **Hachnasat orchim**, gastvrijheid jegens gasten, is groter dan het ontvangen van de G-ddelijke aanwezigheid (Sjechina).

**Rabbi Nathan** spreekt in **Avot 13** over de houding van **Hachnasat Orchim**:

Begroet iedereen met een glimlach. **Hoezo?** Dit leert, dat als iemand zijn vriend alle mooiste geschenken van de wereld geeft, maar dit doet met een zuur gezicht of met gemopper, **beschouwt de Schrift het alsof hij hem niets heeft gegeven**. Maar wie zijn vriend met een **glimlach**, **gastvrij** begroet (**met Hachnasat Orchim**) ook al wordt hem niets gegeven, het is alsof hij hem **alle geschenken uit de hemel** heeft gegeven..

**1 Timotheüs 5:9** Een weduwe mag gekozen worden als zij niet jonger is dan zestig jaar en de vrouw van één man is geweest,

**10.** een goed **getuigenis** heeft wat betreft **goede werken (mitsvot)**: of zij kinderen heeft opgevoed, of zij **vreemdelingen heeft geherbergd**, of zij de voeten van heiligen heeft gewassen, of zij verdrukten heeft bijgestaan, of zij zich toegelegd heeft op elk goed werk.

וְיִשְׁלָה עֵדוֹת עַל־מַעֲשֵׂיהָ הַטּוֹבִים כִּי גִדְּלָה בָּנִים וְהִכְנִיסָה אֲרוּחִים וְרַחְצָה אֶת־רַגְלֵי  
הַקְּדוּשִׁים וְתָמְכָה אֶת־הָעֲשׂוּקִים וְרִדְּפָה כָּל־מַעֲשֵׂה טוֹב:

Hebreeën 13:1 Laat de broederlijke liefde voortduren.

אַהֲבַת הָאֲחִים תִּעֲמֹד:

2. **Vergeet de liefde van vreemden niet**, want daardoor hebben sommigen engelen onwillekeurig ontvangen.

הַכֹּנְסוֹת אֲרָחִים אֶל-תִּשְׁכְּחוּ. כִּי-יֵשׁ אָשֶׁר אָסְפוּ מִלְּאֲכִים אֶל-בֵּיתָם וְלֹא יִדְעוּ:

1 Petrus 4:9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te mopperen.

הָיֹוּ מְאָרְחִים אִישׁ אֶת־רֵעֵהוּ בְּבִלִי תִלְנֹת:

‘wees gastvrij’ zonder te mopperen! Dit is hetzelfde wat Rabbi Nathan zei in Avot 13, woord voor woord! Hier zien we een parallel tussen chassidoet, authentiek Judaïsme en de Briet Chadasja (NT)

10. Zoals ieder een gave heeft ontvangen, gebruik die dan om elkaar te dienen, als goede rentmeesters (sochen) / agent / vertegenwoordiger van de veelzijdige genade (Chèsed) van God.

אִישׁ אִישׁ כְּמַתַּן הַחֶסֶד אֲשֶׁר קִבַּל תַּעֲזְרוּ אִישׁ לְרֵעֵהוּ כְּסֹכְנִים מִמְּנִים עַל־חֶסְדֵי אֱלֹהִים הַרְבִּים:

## We moeten niet enkel gastvrij zijn naar elkaar toe:

1. We moeten het doen zonder iets tegen elkaar te hebben.
2. We moeten **de mensen halfweg tegemoet komen** (**hun noden tegemoet komen**).
3. Hen **binnenbrengen en voeden** (**fysiek en geestelijk**)
4. **Niet mopperen** over het werk, ja, dit vergt moeite en veel werk; dus niet zeuren dat het te zwaar is en teveel werk is. (**het kost je iets**)



### 3 Johannes 1:5

Geliefde, u handelt trouw in alles wat u doet voor de broeders **en voor de vreemdelingen,**

יְדִידִי בְּאַמוּנָה כָּל־מַעֲשֶׂיךָ עִם־הָאֲחִים וְעִם־הָאֲרָחִים

6. die getuigd hebben van uw liefde, in aanwezigheid van de gemeente. U zult er goed aan doen wanneer u hen verder op weg helpt op een voor God waardige manier.
7. Want zij zijn voor Zijn Naam uit gegaan, zonder iets aan te nemen van de heidenen.
8. **Wij moeten dan zulke mensen ontvangen, opdat wij medewerkers van de waarheid mogen worden.**



## Genesis 21:33

En Abraham plantte een tamarisk in Berseba, en hij riep daar de Naam van de HEERE, de eeuwige God, aan.

וַיִּטַע אַבְרָהָם בְּבֵאֵר שִׁבְעָה וַיִּקְרָא-בְשֵׁם יְהוָה אֱלֹהִים:

### Het "Esjel" Principe:

(begeleiden/escorteren) לְ+ (drinken) שָׁתָה+ (voeden) אֵשֶׁל = אָכְלָה

- De 'alèf' א is een weergave van achila 'hen te voeden', in hun fysieke behoeften te voorzien. Abraham kwam hun fysieke nood tegemoet waar ze waren, hij voedde hen!

- De 'sjin' ש vertegenwoordigt Sjtieja 'drinkwater' (Sjechina) vertegenwoordigt de geest.

- Het derde is lamed ל Levu / Liva 'begeleiden', Hij begeleidde hen naar buiten.

**Paul Philip Levertoff**, een Chassische Rabbi die de Messias heeft aangenomen, schreef in in zijn boek; **Liefde en het Messiaanse Tijdperk: "Tora en Liefde"**

" ... Zoals het onze plicht is om gastvrij te zijn voor zwervers en hen te ontvangen als onze gasten, zo moeten wij G-d in onze harten ontvangen. Zoals de Joden de doden eren door hun lichamen te wassen en ze in witte gewaden te kleden... Zo moeten zij de vlekken afwassen waarmee hun zonden de **Sjechina** hebben bevlekt, "en haar helpen op te stijgen van de diepten naar de hoogten."

Wat **Rabbi Paul Levertoff** hier in wezen zegt is, wanneer wij **Hachnasah Orchim** beoefenen, **betreden wij een andere dimensie/gebied van verbondsrelatie.**

**R' Yaakov Emden**, (de Ya'avetz), schreef in **Seder Olam Vezuta**:

“Het is daarom een gebruikelijke uitspraak van mij (niet als een hypocriete vleier, G-d verhoede, want ik ben van de trouwe gelovigen van Israël, en ik weet heel goed dat het overblijfsel van Israël geen leugen zal spreken, noch zal hun mond een bedrieglijke taal bevatten) dat **de Nazarener (HaNotsri) Jesjoea** een dubbele vriendelijkheid (Chèsed) in de wereld teweegbracht.

Aan de ene kant versterkte hij de Tora van Mozes op een indrukwekkende manier, zoals eerder vermeld, en geen van onze wijzen sprak zich nadrukkelijker uit over de onveranderlijkheid van de Tora.

En **aan de andere kant** deed Hij **veel goeds voor de heidenen** (op voorwaarde dat ze zijn bedoeling niet omdraaien zoals ze willen, zoals sommige dwaze mensen hebben gedaan omdat ze de bedoeling van de auteurs van de Evangelieën niet volledig begrepen).”

**Jesjoea is ons ultieme voorbeeld** van hoe een Chassied (godsvruchtig) iemand moet zijn en wat Chassidoet (vroomheid) is!

Dit is iemand die **Chèsed** (vriendelijkheid / barmhartigheid en liefdevol is) voor de wereld rondom hem en zo een **edoet (getuigenis) is!**

**Welke getuigenis breng jij?**

