

# De ingrediënten van een Tsaddiek

## Deel 5



בִּימֵיוֹ תִּנְשָׁע יְהוּדָה וְיִשְׂרָאֵל יִשְׁכַּן לְבֶטַח וְזֶה־שְׁמוֹ אֲשֶׁר־יִקְרָאוּ יְהוָה | צְדָקָנוּ:

**Jeremia 23:6** In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal:  
**DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.**

**De 3<sup>de</sup> principe of ingrediënt van een tsaddiek:**

**Hachnasat Orchiem** הַכְנַסַּת אֹרְחִים

→ Het verwelkomen van de gasten of vreemden...

**Genesis 18:1** Daarna verscheen de EEUWIGE aan hem bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd.

**Rashi** suggereert ....**Om de zieken te bezoeken** (**Sotah 14a**). R. Chama de zoon van Chanina zei: Het was **de derde dag** sinds zijn besnijdenis, en **de Heilige, Gezegend is Hij, kwam en informeerde naar [Abrahams] welzijn.**

En de EEUWIGE verscheen aan hem bij de eiken van Mamre, toen hij bij de deur van zijn tent zat in de hitte van de dag. **Hij sloeg zijn ogen op** en **keek en zie**, drie [mannen stonden voor hem]. Toen hij hen zag, **rende hij hen tegemoet** vanaf de tentdeur en **boog zich ter de aarde** (**Genesis 18:1-2**)

**De Rashbi en zijn studenten:** "**Wie waren deze drie mannen?** Abraham, Izaäk en Jakob"

In **Pirkei Avot** lezen we; **beoordeel een ieder van de goede kant**. Kijk naar de verdienste in een persoon, **waarom?** Omdat deze persoon gemaakt is naar het beeld van G-d! Het maakt niet uit wat hij of zij gelooft of niet gelooft, hij/zij is gemaakt naar het beeld van G-d en **dat is de manier hoe we naar elkaar moeten kijken**.

En Abraham herkende een stuk van hem in deze bezoekers **die in de wildernis waren**. Wanneer we naar mensen kijken, kunnen we hun zonden haten maar haat niet of nooit de zondaar!

**We moeten niet weglopen van zondaars maar juist naar hen toelopen...**

## Er zijn drie posities die Abraham doorliep : Principes van Ritsa (rennen)

### Genesis 18:1-8

1. Onder de engelen
2. Gelijk aan de engelen
3. Boven de engelen

Abraham begon **lager dan de engelen**, maar naarmate hij de mitsva uitvoerde steeg hij tot **oog in oog** en dan **boven de engelen**. Door **op te staan, te rennen** en door **het uitvoeren van de mitsvot** werd **Abraham hoger geacht** dan de engelen!

**G-d** verschijnt aan hem en **hij verlaat Zijn tegenwoordigheid** om naar **zijn gasten** toe te rennen.. **Hoe kan dit dat hij zoiets doet?**

## Sjem Mesjmoe'el:

Omdat (Hachnasat Orchim) **de zaak van het verwelkomen van de gasten** - een zaak is van **éénwording**, nabijheid van degenen die gescheiden zijn geweest, dit is een proces en dit is een beeld van het één worden van degene die gescheiden zijn geweest.

**Abraham geeft hier een profetisch beeld van de dingen van boven.**

Dit is als ware een profetisch beeld van de dingen die komen gaan..

## Michtav Me'eliejahoe

Daarom zeggen onze Rabbijnen (Chazal) dat Hashnasat Orchim (de manier waarop Abraham het deed) **groter is dan het ontvangen van de G-ddelijke/heilige Geest.**

Daarmee **concluderen** de rabbijnen dat als je gasten binnenlaat - zelfs de minste of de meest zondige persoon, de zwakste - is het alsof je de Sjechina (G-ddelijke aanwezigheid) ontvangt.

kabbalat Sjechina gedola die **veel groter** is dan het ontvangen van een profetie!

**Rav Sjaeel (Paulus)** zegt in **1 Korintiërs 13**

1. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar **ik had de liefde niet**, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.
2. En al zou ik **de gave van de profetie hebben** en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar **ik had de liefde niet, dan was ik niets.**

## Shabbat 127a

**Rav Jehoeda** zei **in de naam van een andere Rabbi: Hachnasat orchim**, gastvrijheid jegens gasten is groter dan het ontvangen van de G-ddelijke aanwezigheid (Sjechina), zoals er geschreven staat toen Abraham zijn gasten uitnodigde: "En hij zei: **Mijn Heer**, als ik nu **gunst gevonden heb in Uw ogen**, ga dan Uw dienaar toch niet voorbij " (**Genesis 18:3**).

**Hachnasat Orchim is veel meer dan gewoon gastvrij zijn!**

**Hachnasat Orchim is hen buiten tegemoet lopen, hen binnenhalen, water en voedsel geven** (eerst hun fysieke noden tegemoet komen en dan hun geestelijke noden)



## Jesjoea:

**Mattheüs 25:31** Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.

**35.** Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; **Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.**

**38.** **Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed?**

**40.** En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: **voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.**

**Jesjoea** spreekt hier over **hachnasat orchim!**

Sjaoel (Paulus) **brief aan Titus 1:1**

**Paulus**, een dienstknecht van G-d en een apostel van Jesjoea HaMasjiach, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van G-d en de kennis van de waarheid die **in overeenstemming met de godsvrucht (chasidoet) is....**

**Titus 1:8** definieert **godsvrucht (chasidoet)** voor ons! Eerst zegt hij wat een godsvruchtig iemand **niet is of doet**. **Maar wat is hij wel?: Gastvrij (hachnasat orchim)**, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst, **iemand die zich houdt aan de Tora!**

**Hoe weten we dat deze gastvrijheid anders is dan die van de wereld?**

In **Genesis 18 vers 2** staat: 'hij rende hen tegemoet'. In **vers 4** haastte hij zich naar de tent van Sara en zei: **haast je!** Kneed drie maten meelbloem en maak er koeken van!' in **vers 7** rende hij om het beste kalf te halen dat hij had.

Dit woord hier **voor 'rennen'** om **een mitsva** te doen betekent niet uw voeten eraan vegen! Een persoon die **hachnasat orchim** praktiseert is iemand **die nooit zijn voeten eraan zal vegen** of **iets zal uitstellen tot later!**

Het woord '**en hij rende**' (**vajarats**) hier in Hebreeuws betekent **rennen met een doel!**  
**Paulus spreekt ook over; dat we moeten rennen met een doel!**

**4x rats** is afgeleid van 4 Hebreeuwse woorden:



# Hoe brengen we de mensen binnen?

## 4 Principles:

1. Ren de wedloop (om mensen binnen te halen) – **Merots**
2. Niet onze wedloop. Het is Zijn wedloop, wij doen Zijn wil.  
Hij leidt de race of de wedloop, niet wij. Hij bepaald de richting, niet wij! - **Ratson**
3. Verlangten om G-d te behagen en niet je eigen verlangens - **Rotse**
4. Zal gelukkig zijn – **Merotse**

## Spreuken 4:12-13

**12.** Als je gaat, zullen je voetstappen niet belemmerd worden en als je rent, zul je niet struikelen.

**13.** Houd vast aan mijn leringen, laat niet los, neem haar in acht (waak erover), want zij is je leven. **Mijn leringen = het woord Tora**

Wat **Spreuken 4** ons eigenlijk wilt zeggen is dat, **Tora de gereedschap is om te rennen** Als **een persoon Tora tot zich neemt** en **niet rent naar iemand** mist hij eigenlijk het doel van de Tora.

### **Misjna tractaat Avot, 6:1:**

R. Meir zegt dat wie Tora bestudeert omwille van de Tora, veel wint. Bovendien is hij de hele wereld waardig. **Hij wordt geliefde vriend genoemd**; hij houdt van G-d, hij houdt van mensen, hij behaagt G-d en hij behaagt mensen.

**De Tora kleedt hem met nederigheid en zachtmoedigheid en godvrezendheid.**  
**De Tora maakt van hem een tsaddiek, eerlijk, vroom en loyaal.** Het houdt hem weg van zonde en brengt hem dichterbij tot verdienstelijke daden.

Het geeft hem koningschap en gezag en een juist oordeel en de geheimen van de Tora. Dan wordt hij als een steeds groter wordende **bron van water** en **een altijd stromende rivier**. Wees nederig, geduldig, vergeef anderen wanneer zij u beledigen. Tora verheft hem boven alle daden.