

De ingrediënten van een Tsaddiek

Deel 3



In **Deuteronomium 5:5** staat:

Ik stond in die tijd tussen de EEUWIGE en u in, om u het woord van de EEUWIGE bekend te maken, want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op.

De allereerste principe van tsèddaka of **ingrediënt van een tsaddiek** is **Cheebur / intimiteit**, en dit vinden we terug **in het leven en voorbeeld van Noach**.

Parasjat Noach Beresjiet (Genesis) 6:5-6

וַיֵּרָא יְהוָה כִּי רַבָּה רָעַת הָאָדָם בְּאָרֶץ וְכָל-יֶצֶר מַחְשַׁבַת לְבָבוֹ רָק רָע כָּל-הַיּוֹם:

De EEUWIGE zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht.

וַיִּנָּחַם יְהוָה כִּי-עָשָׂה אֶת-הָאָדָם בְּאָרֶץ וַיִּתְעַצֵּב אֵל-לְבָבוֹ:

Hij kreeg er spijt van dat Hij mensen had gemaakt en **voelde zich diep gekwetst / pijn had in zijn hart.**

Het woordje in de tekst hier **וַיִּתְעַצֵּב**

Etzev עִצְבָּ → Verdriet / rouw / droefheid

R. Ovadia Sforno:

, ויתעצב אל לבו, ziende dat G-d niet wil dat zelfs de schuldigen sterven in plaats van hun weg terug te vinden. De tegenovergestelde "emotie" van G-d ten opzichte van de emotie die hier wordt uitgedrukt, is te vinden in **Psalm 104:31** " ישמח ה' במעשיו, De EEUWIGE 'geniet' van de daden van Zijn schepselen."

Genesis 6:4 In die dagen, en ook daarna, waren er **reuzen** op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam.

הַנְּפִלִים הָיוּ בְּאֶרֶץ בְּיָמֵי הָהֵם וְגַם אַחֲרֵי-כֵן אֲשֶׁר יָבֹאוּ בְנֵי הָאֱלֹהִים
אֶל-בָּנוֹת הָאָדָם וַיִּלְדּוּ לָהֶם הַמָּה הַגְּבֻרִים אֲשֶׁר מֵעוֹלָם אֲנֹשֵׁי הַנָּשִׁים:

- 1 **Johannes 1:1** Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens
2. – want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard –
3. wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u **gemeenschap** met ons hebt; (הַתְּחַבְּרוּתֵנוּ) en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jesjoea HaMasjiach.
4. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw **blijdschap volkomen wordt.**
(שְׂמֵחָתֵנוּ שְׁלֵמָה)

הַתְּחַבְּרוּתֵנוּ

חבר → chaver

חיבור → cheebur

Stam: ח - ב - ר

Dit betekent; Juk, samenvoegen, huwelijk; verbonden zijn...

Hebreeën 3:14 Want alleen als we **tot het einde** toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk **vertrouwen**, blijven we **deelgenoten** van Masjiach. (**NBV**)

כִּי תְּחַבְּרִים הָיִינוּ לְמַשִּׁיחַ וּבְלִבְדֹ שְׁנַחֲזִיק בְּבִטְחָה הָרְאִישׁוֹנָה וְלֹא נִרְפָּנָה
עַד־הַקֶּץ:

Genesis 6:8 Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.

9. Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God.

een diepere **remez/hint** in de naam van **Noach**

58 = **ן** (chen) = **ח** (Noach)

Jesjoea onze Mesjiach is ook gekend met de naam '**Jimach**'

58 = **ימח** (Jimach)

Jimach = (Moge zijn naam worden gewist of voor altijd vervloekt zijn)

(Jesjoea word **Jimach** sh'mo ve zikhro Jeshu genoemd)

Noach was een rechtvaardige, volmaakte man van zijn generatie; volgens R. Jochanan in zijn generatie, maar niet in anderen [onder meer rechtvaardigen]. En volgens Resh Lakish: In zijn generatie [onder de goddelozen], des te meer in andere generaties. "De theorie van R. Jochanan," merkte R. Chanina op, "moet worden vergeleken met de volgende gelijkenis: Als **een vat wijn tussen vaten azijn** wordt geplaatst, wordt op die plaats de goede geur van wijn opgemerkt, wat niet het geval zou zijn als het tussen andere vaten wijn zou worden geplaatst." R. Oshia zei: "De theorie van Resh Lakish kan worden vergeleken met de volgende gelijkenis: Als een glas parfum op een smerige plaats wordt geplaatst en de geur ervan wordt opgemerkt, hoeveel te meer zou het dan worden opgemerkt als het tussen specerijen zou worden geplaatst?" ([Gen. 7:23](#)) **“Zo verdelgde Hij alles...”**

Als de mens zondigde, wat waren dan de zonden van de dieren? We worden onderwezen in de naam van R. Joshua b. Karcha: "Dit is vergelijkbaar met iemand die een baldakijn voor zijn zoon maakte en allerlei lekkernijen bereidde voor de bruiloftsmaaltijd, maar zijn zoon stierf voor de bruiloft en hij vernietigde alles wat hij bereidde, opmerkend: 'Dit alles werd alleen gedaan vanwege mijn zoon; nu hij dood is, met welk doel heb ik dan het baldakijn en alles wat ik heb voorbereid nodig?' Dus de Heilige, geprezen zij Hij! zei: 'Met welk doel heb ik vee en beest geschapen, alleen ter wille van de mens; nu, wanneer de mens gezondigd heeft en vernietigd moet worden, met welk doel heb ik dan alle andere schepselen nodig?'

(Sanhedrin 11)

Genesis 8:18 Toen ging Noach naar buiten, en zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem.

19. Alle dieren, alle kruipende dieren en alle vogels, alles wat zich op de aarde beweegt, overeenkomstig hun soorten, gingen de ark uit.

20. En Noach bouwde een altaar voor de HEERE; en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar.

21. En de HEERE rook die aangename geur, en de HEERE zei in Zijn hart: **Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens;** de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af; en **Ik zal voortaan niet al het levende meer doden,** zoals Ik gedaan heb.