



# De ingrediënten van een tsaddiek (Deel 1) -

Gianni

Deze studiereeks is gebaseerd op onderwijs van Yeshivat Shuvu.

**Wat is een tsaddiek?**

Het woord tsaddiek צדיק komt van het Hebreeuwse werkwoord [צדק tsèdèk], en betekent: **doen wat juist en rechtvaardig is.**

**De grootste Tsaddiek** die ooit hier op aarde heeft rondgelopen is de **Masjiach!**

Daarom is het is belangrijk voor ons dat we veranderen naar Zijn beeld. Als we naar Jesjoea kijken toen Hij hier op aarde rondliep, merken we dat Hij bijna al Zijn tijd besteedde **in het onderwijzen en in het voordoen van hoe we met G-d en elkaar moeten omgaan.** Daarom zei Hij in de brief aan Jochanan: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien ... **Ik en de Vader zijn één!**” (Johannes 14)

Jesjoea zei in [Mattheüs 6:33](#): “Maar **zoek eerst het Koninkrijk van G-d en Zijn gerechtigheid (tsiedkato = Bijbelse gerechtigheid)**, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.”

[Psalm 37:29](#) De rechtvaardigen (צדיקים) zullen **de aarde bezitten en voor eeuwig daarop wonen.**

## De ingrediënten van een tsaddiek

[Deuteronomium 16:20](#) **Gerechtigheid, gerechtigheid moet u najagen, (Tsèdèk, tsèdèk tirdof)** opdat u leeft en het land dat de EEUWIGE, uw G-d, u geeft, in bezit neemt.

Gerechtigheid of rechtvaardigheid **is niet wat wij denken** dat gerechtigheid of rechtvaardig is, maar wat G-d bepaalt wat gerechtigheid is.

[Jeremia 23:5-6](#)

וּמְלֹךְ מְלֹךְ הַיָּמִים בָּאִים נֹאֵם-יְהוָה וְהִקְמֹתִי לְדָוִד צִמְחָה צְדִיקָה  
בְּאֶרֶץ: וְהַשְׁכִּיל וְעָשָׂה מִשְׁפָּט וְצְדָקָה

**Zie, de dagen komen** -kondigt ADONAI- dat Ik een **rechtvaardige SPRUIT** uit Davids geslacht zal doen opstaan.

Hij zal als koning regeren en voorspoedig zijn, en **hij zal doen wat rechtvaardig en juist is** in het land.

צְדָקָתוֹ: | בְּיָמָיו תִּנְשָׁע יְהוּדָה וְיִשְׂרָאֵל יִשְׁכֹּן לְבֵטַח וְנֹה-שָׁמוּ אֲשֶׁר-יִקְרָאוּ יְהוָה

In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zal veilig wonen. En dit is de naam, waarmee Hij genoemd zal worden: “**ADONAI is onze Gerechtigheid (Tsiedkenoe).**”

**Wat betekent het om een tsaddiek te zijn?** Dat wij kunnen veranderen naar onze oorspronkelijke staat! **Hoe definieert G-d gerechtigheid?** Er zijn een paar punten die uit deze passage kunnen worden afgeleid:

1. De Messias zal **geen gewoon mens** zijn, want **Zijn Naam** is Jod, Hei, Vav, Hei (יהוה)! Hij heeft dus het DNA van HaSjem in Zich.
2. De Wijzen van Israël (Rabbijnen) zeggen dat dit **een Messiaanse profetie** is die wijst op één van de belangrijkste kenmerken van de Messias; en dat is '**de Tsaddiek**.'
3. Heel het boek (Beresjiet) Genesis heeft één centraal thema: **de tsaddiek!** Het begint met Adam, Noach, dan Avraham, Jitschak en Ja'akov/Israël, die elk een tsaddiek vertegenwoordigen.
4. Wat is er voor nodig om naar Zijn beeld gekneed te worden, zoals in de tuin van Eden (voor de zondeval)?
5. Messias is de ultieme Tsaddiek (2<sup>de</sup> en laatste Adam); meer dan liefde, nederigheid, verlossing, enz.

Dus als wij willen dat de **authentieke Messias** terugkeert - en niet een verkeerd voorgestelde Messias - dan moeten we Zijn **zera (zaad)** vertegenwoordigen. Dat **uit zich in het doen van Zijn handelingen**.

### **Hoe definieert HaSjem (G-D) Zichzelf?**

HaSjem definieert Zichzelf door de dertien eigenschappen ([Exodus 34:6-7](#)). Dit heeft niets te maken met hoe wij Zijn Naam uitspreken. Wij moeten **tikoen olam, herstel, brengen in de wereld** door **Zijn eigenschappen uit te dragen in deze wereld**.

Ons doel moet zijn: G-ds eigenschappen weerspiegelen in de wereld rondom ons

### **Hoe wordt de Messias geïdentificeerd in de Tenach?**

Wat is het ene woord dat G-ds eigenschap beschrijft? Er zijn vele woorden, maar er is één woord dat waarmee **Jeremia de 2<sup>de</sup> Adam beschrijft**. Zie [Jeremia 23](#).

De term 'Zie, de dagen komen', הַיָּמִים בָּאִים, wijst naar de dag van de Masjiach, Die **de rechtvaardige Spruit** is, צֶמַח צְדָקָה, transformerend **naar de 2<sup>de</sup> Adam** die een Tsaddiek is; **Adonai Tsiedkenoe**.

Wat betekent het om getransformeerd te worden naar het beeld van de Messias?

Abraham was de eerste die **tikoen** in de wereld bracht. Het boek der Gerechtigheid, **Genesis**, onderwijst iemand in het worden van een tsaddiek.

Daarom bestuderen we elk jaar terug opnieuw de parasjot (Toragedeelten) **en de aartsvaders**. Van hen wordt er gezegd **dat hun leven een teken moet zijn voor de zonen**.

Er is een **mitsva** die uitgelicht is in de **Briet HaChadasja** (N.T). In [Mattheüs 5:48](#) staat:

Weest daarom volmaakt of **heel (sjalem)**, zoals ook uw Vader, Die in de hemelen, volmaakt of heel (sjalem) is ...

Wat betekent het om volmaakt of heel te zijn? Sjalem is verbonden aan het woord sjalom. Je daden moeten 'heel' zijn om een tsaddiek te worden. Dus als anderen ons zien moet in hen een verlangen komen om Degene te willen kennen Die in ons woont.

In [1 Samuël 18](#) leren we over de vriendschap tussen Jonathan en David, waar de liefde van Jonathan groter was dan de liefde van een man voor een vrouw.

[1 Samuel 18:1](#):

וַיֵּאָהֲבוּ דָוִד בְּנִפְשׁוֹ וַיְהִי כְכֹלְתּוֹ לְדָבָר אֶל-שָׂאוּל וַנֶּפֶשׁ יְהוֹנָתָן נִקְשְׂרָה  
[וַיֵּאָהֲבוּ] יְהוֹנָתָן כְּנִפְשׁוֹ

Toen [David] klaar was met het spreken met Saul, **was de ziel van Jonathan verbonden met de ziel van David**; Jonathan had David lief als zichzelf. **Dit is een beeld van perfecte liefde.** De Messias zal uit David komen. **David is een beeld van de Messias en Jonathan is een beeld van ons.**

**Aan elkaar gebonden** (נִקְשְׂרָה); het kan niet ongedaan worden gemaakt. De stam is: **kèsjr. Niksjera benèfèsj David - dus Jonathan bond en verbond zijn toekomst met David.**

Hetzelfde geldt voor ons. We moeten verbonden zijn met Zijn verleden en toekomst, zoals Jesjoea ook betrokken is met ons verleden en toekomst als we Hem toegelaten hebben in ons leven.

Zo gaf Jonathan, vanwege zijn liefde voor David, niet om het feit dat hij het koninkrijk zou verliezen zolang David leefde. Saul had immers tegen hem gezegd: "Zolang de zoon van Isaï op de aarde woont, zult gij niet gevestigd worden, noch uw koninkrijk." Hij had het beste met David voor, zelfs als hij zichzelf daarmee zou benadelen; want hij hield van hem.

Dus ook al zou Jonathan de toekomstige koning van Israëel worden, toch hield hij meer van David dan van het koningschap. Zijn wij bereid om onze eigen rechten op te geven ter wille van de Masjiach?

Dit is een belangrijk ingrediënt van een persoon om een tsaddiek te worden. We kunnen het Koninkrijk niet bouwen in trots of arrogantie. Deze bekering van Jonathan wordt afgerond in het volgende hoofdstuk van [1 Samuël 19:1](#):

וַיְדַבֵּר שָׂאוּל אֶל-יְהוֹנָתָן בְּנוֹ וְאֶל-כָּל-עַבְדָּיו לְהַמִּית אֶת-דָּוִד וַיְהוֹנָתָן בֶּן-שָׂאוּל  
חָפֵץ בְּדָוִד מְאֹד:

Saul spoorde zijn zoon Jonathan en al zijn hovelingen aan om David te doden. Maar Saul's zoon Jonathan was erg gesteld op David, en Jonathan zei tegen David: "Mijn vader Saul is erop uit om je te doden. Wees morgenvroeg op je hoede; ga naar een geheime plaats en blijf ondergedoken."

Jonathan plaatste David en diens belangen vóór de opdracht van zijn eigen vader om David te doden. In plaats daarvan **'verheugde hij zich'**, **יִשְׂמַח 'chafets'** (een diep verlangen/iets wensen) in David.

Merk op (in het vers hierboven) dat zijn naam is veranderd. De letter ה 'hei' wordt toegevoegd aan Jonathans naam. Dus G-d graveerde 'Zijn DNA' in Jonathan met Zijn letter ה.

Dus in het fysieke is hij de zoon van Saul, maar in het 'geestelijke' wordt hij een man van G-d. Wanneer doet G-d dat bij Jonathan, Abraham, Sarah en nog vele anderen? **Als ze bereidt zijn hun eigen leven neer te leggen voor de G-d van Israël!**

Jesjoea's beeldspraak over een tsaddiek zijn, lezen we in [Mattheüs 5:13](#):

Gij zijt het zout der aarde; maar indien het zout zijn smaak zou verliezen, hoe zal het dan weer zout worden? Het is nergens meer goed voor, behalve om door de mensen weggegooid en vertrapt te worden.

Jesjoea gebruikt de term zout 'melach' om dit ingrediënt van een tsaddiek weer te geven., Dit is een typisch Joodse term voor 'verbonden'; specifiek het verbond van zout. We moeten deze verbonden (Noach, Abraham, Mozes, David ... en het Nieuwe verbond) ijverig in praktijk brengen.

In [1 Timotheüs](#) stelt Rav Sja'uel (Paulus) dat 'onze vooruitgang gezien moet worden door de mensen en niet enkel door G-d'. We lezen in [1 Timotheüs 4:15](#): Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden.

Jesjoea is de volmaakte Tsaddiek Die wij moeten nabootsen om volmaakt te worden zoals Hij volmaakt is, om vooruitgang te boeken in onze tseddaka.

Tseddaka moet progressief zijn. Als iedereen rondom ons die progressie ziet, raad dan eens wat er gaat gebeuren? Dan gaan de mensen rondom ons heen HaSjem ook de lof brengen voor de tseddaka die jij voor hen bent geweest!

Wanneer Jesjoea over zout spreekt, spreekt Hij eigenlijk erover dat we de mitsvot (geboden) moeten beoefenen; opnieuw en opnieuw.

In deze serie over **'de ingrediënten van een tsaddiek'** gaan we leren hoe we als individuen het beeld van Masjiach kunnen zijn in onze gemeenschap en daarbuiten.

Want Hij is de vervulling van de wet (de Tora) en Hij heeft die in perfectie uitgewandeld zodat wij weten hoe we Tora in perfectie moeten uitwandelen. We moeten alleen naar Zijn leven kijken om te zien hoe we Hem innerlijk en uiterlijk moeten uitdragen. Dit moeten we kopiëren en nabootsen!

Als we Jesjoea correct kunnen kopiëren en nabootsen, en aangezien Zijn Naam Adonai Tsiedkenoe is, de perfecte Tsaddiek. Raad dan eens wat dit betekent voor ons? Dat jij en ik getransformeerd kunnen worden en heel, 'sjalem' (volmaakt), kunnen zijn zoals Hij heel of volmaakt is, omdat we ons associëren met Zijn perfectie! Zo nemen we Zijn beeld op ons.

**Een tsaddiek is iemand die een verticale en een horizontale relatie heeft.**

Daarom heeft Hij hun de volgende gelijkenis gegeven: Jullie zijn als zout (melach) dat gebruikt wordt om de maaltijd te kruiden. Maar zelfs als er geen zout aanwezig is, kan het nog wel gegeten worden. Het zal alleen niet zo goed smaken omdat het zoutloos is. Het kan zelfs het gerecht ruïneren. (Wees dus voorzichtig in de kleine dingen, anders zal men u oordelen.) Wij moeten dus onze tsèdaka **oefenen via de verbondsrelatie**, door middel van de Tora, de Profeten, de Geschriften, de Evangelieën en de Apostelen.

Een Toragedeelte dat handelt over een zeer gelijkaardig concept, is in [Leviticus 20 en 21](#); **Parasjat Kedosjiem (heilig)**. Dat gaat over ethische wetten (moesar) tussen een mens en zijn medemens.

Tora is wat een mens uitoefent, maar **hitkadsjoet, 'heiliging'**, is **het proces** om een tsaddiek te worden.

Een tsaddiek doorloopt het proces van tsedaka op een dagelijkse basis. **Iemand die gered is**, doorloopt dit dagelijkse proces van **hitkadsjoet, 'heiliging'**!

In [Vajikra \(Leviticus\) 20:7](#) staat:

וְהִתְקַדְּשְׁתֶּם וְהֵייתֶם קְדוֹשִׁים כִּי אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם:

Gij zult uzelf heiligen en heilig zijn, want Ik, de EEUWIGE, ben uw G-d.

Heiligen, **Vehit'kadsj'tèm** וְהִתְקַדְּשְׁתֶּם, is een proces dat door de Messias wordt aangedreven:

וְהִתְקַדְּשְׁתֶּם bestaat uit de stam: קדש kadosj, 'heilig', met twee letters ervoor: הִתְ **'proces' 'hiet'** - de letter (Vav → ו) voor een woord betekent dat het 'actief' is; het werkwoord in uitvoering dus; 'het doen'

Dit maakt de wortel 'kadosj' tot een actief werkwoord; als je begint heilig te worden ... die heilig zal zijn". Een 'werk in uitvoering' is heilig in G-ds ogen.

Het is het verlangen om door het proces van het aannemen van het **beeld, 'tsel'** (צֶלַע), van de Messias te gaan, dat ons **'volmaakt'** maakt. **Wij zijn 'werken in uitvoering'**. Het Griekse denken heeft een begin en een einde, maar het Hebreeuwse denken gaat over wat er tussen die twee gebeurt; **het proces! De reis is heel belangrijk!!!**

Een korte samenvatting van wat het betekent om een tsaddiek te zijn:

- Iemand die door het proces gaat
- In **hitkadsjoet** beseft hij dat hij slechts een 'werk in uitvoering' is en heeft hij het verlangen (de kavana) om verder in Masjiach te groeien.
- Hij heeft een verlangen om volmaakt /heel (sjalem) te zijn, als zout voor de mensen wereld. Uw
- Hij doet de geboden van de Tora om meer op Jesjoea (**Adonai Tsiedkenoe**) te lijken.
- Hij is zoals Jonathan die zich bij David aansloot, zijn eigen leven en positie opgaf en een naamsverandering onderging.

Dus **hoeveel Tora moet men in acht nemen?**

Zoveel dat iemand helemaal zal veranderen naar de gelijkenis van Jesjoea HaMasjiach (ADONAI Tsiedkenoe).