

De ingrediënten van een Tsaddiek

Deel 1



Tsaddiek צדיק

Doen wat juist en rechtvaardig is..

Welke ingrediënten moet een Tsaddiek in zich hebben?

Jesjoea: Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien...**Ik en de Vader zijn één!**

Psalm 37:29 De rechtvaardigen (צַדִּיקִים) zullen **de aarde bezitten en voor eeuwig daarop wonen.**

Jesjoea zei in **Mattheüs 6:33**; 'Maar **zoek eerst het Koninkrijk van G-d en Zijn gerechtigheid** (tsiedkato = Bijbelse gerechtigheid), en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.'

Deuteronomium 16:20 ‘Gerechtigheid, gerechtigheid moet u najagen, opdat u leeft en het land dat de EEUWIGE, uw G-d, u geeft, in bezit neemt.’

In Jeremia 23:5-6 staat :

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם-יְהוָה וְהִקְמַתִּי לְדָוִד צֶמַח צִדִּיק וּמֶלֶךְ מֶלֶךְ וְהִשְׁכִּיל וְעָשָׂה מִשְׁפָּט וְצִדְקָה בְּאֶרֶץ:

Zie, de dagen komen -kondigt ADONAI- dat Ik een rechtvaardige SPRUIT uit Davids geslacht zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en voorspoedig zijn, en hij zal doen wat rechtvaardig en juist is in het land.

בְּיָמָיו תִּוָּשַׁע יְהוּדָה וְיִשְׂרָאֵל יִשְׁכֹּן לְבֵטַח וְזֶה-שְׁמוֹ אֲשֶׁר-יִקְרָאוּ יְהוָה | צִדְקָנוּ:

In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zal veilig wonen. En dit is de naam, waarmee Hij genoemd zal worden: “ADONAI is onze Gerechtigheid (Tsiedkenoe).”

Er zijn een paar punten die uit deze passage kunnen worden afgeleid:

- Er is een 'remez' (hint) over deze entiteit die wordt opgewekt. **De Messias** zal geen gewoon mens zijn, want Zijn Naam is **Joed, Hey, Vav Hey!**
Hij heeft dus de '**DNA**' van HaSjem in zich.
- De Rabbijnen zeggen dat dit een Messiaanse profetie is, die wijst op één van de belangrijkste kenmerken van de Messias, en dat is '**De Tsaddiek**'.
- Heel het boek 'Genesis' heeft één centraal thema: **die van de Tsaddiek!**
Wat het betekent om een Tsaddiek te zijn. Daarom zou het, het boek van Tsèddaka genoemd moeten worden. Het begint met Adam, Noach, dan Avraham, Jitzhak en Ja'akov/Israël, dan Mozes, die elk een Tsaddiek vertegenwoordigen.
- Wat is er voor nodig om naar Zijn beeld gekneed te worden, zoals in de Tuin v Eden.
- Messias is de ultieme Tsaddiek meer dan liefde, nederigheid, verlossing, etc.

Hoe definieert HaSjem Zichzelf?

Exodus 34:6 'Toen de EEUWIGE bij hem (Mozes) voorbijkwam, riep Hij: EEUWIGE, EEUWIGE, G-d, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw,

7. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.

Jesjoea: "Laat zo ook uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader in de hemel verheerlijken." **Mattheüs 5:16**

Bava Batra 75b (Misjna) 'Over wie spreekt Jeremia 23:6?

'Rabba in de naam van R.Jochanan verklaarde verder: De rechtvaardigen zullen in de komende tijd geroepen worden bij de naam van de Heilige, gezegend zij Hij; want er is gezegd: Een ieder, die door Mijn Naam geroepen is, en die Ik geschapen heb tot Mijn heerlijkheid.

Hem heb IK geformeerd (**Jes. 43:7**), ja, Ik heb hem geschapen tot Mijn heerlijkheid. Ik heb hem geformeerd, ja, Ik heb hem gemaakt.

R. Samuël ben Nachmani zei in de naam van R. Jochanan: Drie werden genoemd bij de naam van de Heilige, gezegend zij Hij, en zij zijn de volgende:

De rechtvaardigen, de Messias en Jeruzalem.

Mattheüs 5:48 "Weest daarom volmaakt of **heel (sjalem)**, zoals ook uw vader, die in de hemelen, volmaakt of **heel (sjalem)** is ... "

1 Samuel 18:1

Toen [David] klaar was met het spreken met Saul, **was de ziel van Jonathan verbonden met de ziel van David**; Jonathan had David lief als zichzelf.

וְהָיָה כְּכֹלֵתוֹ לְדַבֵּר אֶל-שָׂאֹוֹל וְנָפֶשׁ יְהוֹנָתָן נִקְשְׁרָה בְּנַפְשׁ דָּוִד וַיֵּאָהֲבוּ [וַיֵּאָהֲבֵהוּ] יְהוֹנָתָן כְּנַפְשׁוֹ:

Dit is de allereerste keer dat Jonatan יְהוֹנָתָן J'honatan יְהוֹנָתָן genoemd wordt.

Aan zijn naam wordt de Hebreeuwse letter ה toegevoegd!

Sefer Ha'Ikkarim 3:36 In het bijzonder heeft de persoon die uit liefde dient geen reden om **enig nut of schade** te overwegen die hem **door zijn dienst kan toekomen**, omdat **zijn doel** slechts is om **de wil van de geliefde te doen**. Daarom negeert hij elk voordeel of letsel dat kan komen, op voorwaarde dat de geliefde er baat bij heeft.

Jesjoea's beeldspraak van een Tsaddiek zijn; In **Mattheüs 5:13-14 is;**

"**Gij** zijt **het zout** der aarde; maar indien het zout zijn smaak zou verliezen, hoe zal het dan weer zout worden? Het is nergens meer goed voor, behalve om door de mensen weggegooid en vertrapt te worden.

Zout (melach) is een typisch Joodse term voor **verbonden**. Specifiek het verbond van zout. We moeten **deze verbonden** (Noach, Abraham, Mozes, David... **en** **het Nieuw verbond**) **ijverig in praktijk brengen**.

Paulus: 1 Timotheüs 4:15 Overdenk deze dingen, **leef erin**, opdat uw vorderingen **op elk gebied openbaar worden**.

Rabbi Eliyahu Soloveitchik in Kol Koreh legt uit over **(Het NT)**:

"Zijn talmidiem onderwijzen goede maatstaven aan de mensen die zullen onderwijzen en het op hun hart de goede maat leggen. Maar nu leert Hij Zijn discipelen hoe ze met elkaar moeten omgaan. (Een Tsa'addiek is iemand die niet alleen een verticale relatie met HaSjem heeft, maar ook een horizontale relatie met elkaar.) Dat zij niet zullen lijken op dat wat niet van Hem is en niet in de toekomstige wereld zullen komen.

Wij moeten dus onze 'Tsèddaka' oefenen via de verbondsrelatie door middel van Tora, de Profeten, de Geschriften, de Evangelien en de Apostelen.

Vayikra (Leviticus) 20:7 : וְהִתְקַדְּשׁוּם וְהִיִּיתֶם קְדוֹשִׁים כִּי אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם:

Gij zult uzelf heiligen en heilig zijn, want Ik, de EEUWIGE, ben uw G-d.

Heiliging V'hit'kadisjtem וְהִתְקַדְּשׁוּם is een proces dat door Messias wordt aangedreven:

וְהִתְקַדְּשׁוּם het grondwoord is קָדַשׁ kadosj 'heilig', met twee letters ervoor תְּהִי 'hiet' - 'het doen' van (Vav → !) 'proces'.

Dit maakt de wortel 'kadosj' **tot een actie** werkwoord : "**Als je begint heilig te worden... die heilig zal zijn**"

Een werk in uitvoering is heilig in G-d's ogen!

Leviticus 20:8 'Houd Mijn verordeningen en doe ze: Ik ben de EEUWIGE, die u heiligt.'

Samengevat:

- Iemand die door het proces heen gaat.
- Hitkadsjoet (verandering van binnenuit): het besef dat hij slechts een werk in uitvoering is en het verlangen heeft (de kavana) om dieper en dieper in Masjiach te gaan.
- Een verlangen heeft om volmaakt /heel (Sjalem) te willen zijn, **als zout voor de wereld.**
- Die de geboden in de Tora doet om meer op Jesjoea (Adonai Tziedkenoe) te lijken.
- Zoals Jonathan zich bij David aansloot en zijn eigen leven en positie opgaf en een naamsverandering onderging, zo doen wij dat ook.

Dus hoeveel Tora moet men in acht nemen? Zoveel dat iemand helemaal zal veranderen in de gelijkenis van **Jesjoea HaMasjiach (ADONAI Tziedkenoe)**