

Het evangelie naar de beschrijving van Mattheüs

Les 2: De afkomst van een Koning en Zijn geboorte

Herhaling

- Mattheüs, de Joodse belastingontvanger, verkondigde dat Jesjoea de Koning en de langverwachte Messias van het Joodse volk is.
- We zagen dat het cruciaal is om
 - de zegen te begrijpen van het geënt zijn
 - te weten dat we geënt zijn op een reeds bestaande boom – de wortels ervan zijn onze vaders Abraham, Izak en Jakob
- We hebben geleerd
 - dat Jesjoea een herderskoning is net als David die uit het herdersveld werd genomen om koning te worden
 - dat zelfs de gematria van Davids naam -14- ons een hint geeft over de generatie waar de Messias deel van zou uitmaken
- Porets en Zera (de tweeling van Juda en Tamar) zitten verweven in de stamboom van Jesjoea, dat leert ons dat
 - de Messias 'door zou breken' op het wereldtoneel en het licht zou brengen
- Als we deze ongelooflijke aanwijzingen, namen, gematria, de chaotische omstandigheden die er waren op het moment dat Jesjoea kwam, en hoe dit relevant is voor ons vandaag, samen weven; dan is het bewijs van Messias Koning Jesjoea duidelijk

Van koning David tot...

- **Mattheüs 1:6:** Isaï verwekte David, de koning; David, de koning, verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was
- **Spreuken 31:1:** De woorden van koning Lemuel, de last waarmee zijn moeder hem onderwezen heeft.
 - Waarom wordt de naam van Salomo's moeder niet vermeld?
- **Mattheüs 1:7:** Salomo verwekte Rehabeam, Rehabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asa
 - Op het moment dat Rehabeam de troon van zijn vader zou bestijgen, zei hij:
(1 Koningen 12:11:) Welnu, mijn vader heeft een zwaar juk op u geladen, maar ik zal aan uw juk nog meer toevoegen. Mijn vader heeft u met gesels gehoorzaamheid bijgebracht, maar ik zal u met schorpioenen gehoorzaamheid bijbrengen.
 - Over Abia (zoon van Rehabeam) weten we: 1 Koningen 15:3: Hij wandelde overeenkomstig alle zonden van zijn vader, die deze vóór hem gedaan had, en zijn hart was niet volkomen met de HEERE, zijn God, zoals het hart van zijn vader David.
 - Over Asa (zoon van Abia) weten we: 1 Koningen 15:4: Maar omwille van David gaf de HEERE, zijn God, hem een lamp in Jeruzalem door na hem zijn zoon te doen opstaan. En 1 Koningen 15:11: En Asa deed wat juist was in de ogen van de HEERE, zoals zijn vader David.
 - Asa verwijderde de afgoden uit het land en deed vele andere goede dingen.

- **Mattheüs 1:8:** Asa verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia
 - Josafat was eigenlijk een goede koning. 2 Kronieken 17:9 vertelt ons dat het Woord van G-d onderwezen werd in het hele land en in vers 6 lezen we dat er plaatsen van afgoderij vernietigd werden onder zijn heerschappij.
 - 2 Kronieken 26:1: Toen nam heel het volk van Juda Uzzia, die toen zestien jaar oud was, en maakte hem koning in de plaats van zijn vader Amazia.
 - Uzzia deed wat juist was in de ogen van de HEERE (2 Kronieken 26:4-5), maar Uzzia werd machtig, en trots leidde tot zijn ondergang. Hij ging de Tempel binnen om er reukwerk te offeren –iets wat alleen de priesters mochten doen- en hij kreeg melaatsheid!
- **Mattheüs 1:9-12:** Uzzia verwekte Jotham, Jotham verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia; Josia verwekte Jechonia en zijn broers, ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Sealthiël, Sealthiël verwekte Zerubbabel.
 - 2 Kronieken 27:2: Hij (Jotham) deed wat juist was in de ogen van de HEERE: overeenkomstig alles wat zijn vader Uzzia gedaan had. Alleen ging hij de tempel van de HEERE niet binnen. Maar het volk ging nog door met zijn verderfelijke praktijken.

- **2 Kronieken 33:12:** Maar toen Hij hem (Manasse) benauwde, trachtte hij het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen; hij vernederde zich diep voor het aangezicht van de God van zijn vaderen.
- Toen kwam Amon... **2 Kronieken 33:22-23:** Hij (Amon) deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, net zoals zijn vader Manasse gedaan had. Amon offerde aan alle afgodsbeelden die zijn vader Manasse gemaakt had, en hij diende ze. Maar hij vernederde zich niet voor het aangezicht van de HEERE, zoals zijn vader Manasse zich vernederd had. Deze Amon was het die de schuld steeds groter maakte.
 - 2 Koningen 21:22: Hij verliet de HEERE, de God van zijn vaderen, en ging niet in de weg van de HEERE.
- Josia is de volgende in lijn en de Bijbel omschrijft hem als een rechtvaardig koning, een koning die in heel de weg van zijn vader David ging en niet afweek naar rechts of naar links (2 Koningen 22:2, 2 Kronieken 34:2)
- Jechonia/Chonia. We stuiten op een moeilijkheid op het moment dat Jechonia in de stamboom van de Messias verschijnt. Door hoe Jechonia zich gedroeg, zei G-d dat Hij hem zijn zegelring zou afrukken. Dit was een uiterlijk teken van G-ds ongenoegen.
 - Toch staat Jechonia in Mattheüs 1:12 'Jechonia verwekte Sealthiël'. Wat is er gebeurd?

- **Jeremia 22:30:** Zo zegt de HEERE: Schrijf deze man (Jechonia) in als kinderloos, een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen. Niemand van zijn nageslacht zal immers voorspoedig zijn, zitten op de troon van David en weer heersen in Juda.
- **Jeremia 22:24:** Zo waar Ik leef, spreekt de HEERE, zelfs al was Chonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, een zegelring aan Mijn rechterhand, toch zou Ik u daarvan afrukken.
- Maar in **Mattheüs 1:12** staat: Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Sealthiël, Sealthiël verwekte Zerubbabel.
 - Jeremia 3:22: Keer terug, afkerige kinderen, Ik zal u van uw afdwalingen genezen.
 - Sealthiël is de eerstgeboren zoon van Jechonia. *** **De naam Sealthiël betekent: 'Ik vroeg G-d om dit kind'!!** ***
 - Haggai 2:24: Op die dag, spreekt de HEERE van de legermachten, zal Ik u, Zerubbabel, zoon van Sealthiël, Mijn dienaar, nemen, spreekt de HEERE. Ik zal u maken tot een zegelring, want u heb Ik verkozen, spreekt de HEERE van de legermachten.

De geboorte van Jesjoea – de maagdelijke geboorte opnieuw onder de loep genomen

- **Mattheüs 1:18:** De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest.

- In ondertrouw (eroesim): zoals een verloofsfeest, maar veel diepgaander

- Alma betekent: een jong meisje van huwbare leeftijd, nog niet getrouwd en dus verondersteld een maagd te zijn – *maar dit kan ook betekenen: een getrouwde vrouw zijn*

- Betoela betekent maagd

- Beide termen worden vaak door elkaar gebruikt. Rebekka wordt bijvoorbeeld aangeduid als alma en betoela (Genesis 24:16, 24:43).

- Jesaja 7:14: Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd (alma) zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.

** Het is belangrijk om op te merken dat de Septuagint zo'n 200 jaar voor het boek van Mattheüs geschreven werd. De 70 rabbijnen die de Hebreeuwse geschriften vertaalden in het Grieks, vertaalden ALLEMAAL het woord 'alma' door het woord voor 'maagd' in het Grieks te gebruiken. Ze begrepen duidelijk Jesaja 7:14 in deze context.

De mannen die de Hebreeuwse geschriften in het Grieks vertaalden, begrepen duidelijk dat de bevruchting die nog moest komen een teken zou zijn, of 'ot' in het Hebreeuws – vaak gebruikt om een wonder mee aan te duiden.

Maagd (ha'alma) met een kind

- **Mattheüs 1:19-23:** Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zie, de maagd (ha'alma) zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons. (Uit Jesaja 7:14)
- **Mattheüs 1:24-25:** Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich; en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren Zoon geboort had; en hij gaf Hem de naam Jezus.

Waar zou de Koning geboren worden?

- **Lukas 2:4:** Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was.
- **1 Samuel 16:1-3:** Toen zei de HEERE tegen Samuel: Hoelang rouwt u om Saul, die Ík immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie, en ga op weg; Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet, want Ik heb een koning voor Mij gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei: Hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei de HEERE: Neem een kalf van de runderen met u mee en zeg: Ik ben gekomen om de HEERE een offer te brengen. Dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen en zal Ik u te kennen geven wat u doen moet: u moet voor Mij zalven die Ik u zeggen zal.
- Wat betekent Messias?
 - Het woord komt van de stam masjach (mem, sjien, chet) en betekent: het huis met kleur bestrijken, zalven, wijden, apart zetten voor een taak
 - 1. Het huis met kleur bestrijken. 'Huis' is bajiet in het Hebreeuws.
 - * We zagen dit met Pèsach toen de deurposten met bloed bestreken werden.
 - * 'Zoon' is ben in het Hebreeuws. De Zoon was met Zijn Eigen zondeloos bloed bedekt.
 - 2. De Messias werd apart gezet voor een taak: het ambt van Priester en Koning

Bethlehem

- Bethlehem werd de stad van David genoemd!
- **Micha 5:1**: En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.
 - En nu zal de Zoon van David, de Messias, hier geboren worden!
 - In het Hebreeuws is Bethlehem: Beit Lèchèm; Huis van Brood
- Jesjoea zei in **Johannes 6:35**: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.
 - Het Brood des levens werd geboren in het Huis van Brood!

Micha 2:13 – De Doorbreker Die Zijn schapen naar buiten doet gaan

- Micha 4:8: En u, Schaapstoren, Ofel van de dochter van Sion, naar u zal gaan, ja, naar u zal komen de heerschappij van vroeger, het koningschap van de dochter van Jeruzalem.
- Micha 5:1: En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.

Enkele opmerkingen over Bethlehem-Efratha:

- Een gebied waar voedsel verbouwd werd en herders hun kudden hoedden.
- Herders woonden in tenten of in de herbergen voor herders.
- De Toren van Migdal, ook gekend als de Schaapstoren, is belangrijk want daar werden de schapen die voor de Tempeloffers zouden dienen, geboren. Vanop de toren hielden wachters de wacht en waarschuwden voor elk nakend gevaar.
- Het Herdersveld van dat gebied was geen gewone plaats. De Talmoed leert ons dat de offerlammeren die twee keer per dag en op Pèsach geofferd worden, geboren werden en opgroeiden in deze Herdersvelden.
- Men bewaakte deze schapen dag en nacht. De schapen moesten immers zonder vlek of rimpel zijn. Ze werden regelmatig op gebreken gecontroleerd, want offerlammeren moesten perfect zijn.
- Als een schaap na de geboorte in aanmerking kwam als Tempeloffer, werd het in doeken gewikkeld en in een kribbe gelegd om er zeker van te zijn dat hun kwetsbare pootjes beschermd waren en dat ze vredevol konden rusten.

Engelen verschijnen aan de herders

- **Lukas 2:10-12:** En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.
 - De pasgeboren Messias had eender waar in Bethlehem vredig kunnen rusten, maar deze herders wisten onmiddellijk waar naartoe te gaan omdat het teken van de kribbe slechts kon betekenen dat het een kribbe in de Schaapstoren, de Toren van Migdal, was – in de velden die ze kenden.
 - Micha 4:8 en 5:1 kwam in hun gedachten; dat het koningschap, de heerschappij, van Israël uit Migdal-Eder zou komen, en niet zomaar uit Bethlehem, maar Bethlehem-Efratha. Dachten ze aan de stad van David, het huis van Boaz en de begraafplaats van Rachel? Geen wonder dat de engelen aan deze herders verschenen – zij waren de enigen die de hinten begrepen.
- **1 Petrus 1:18-19:** in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaders overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

Wijze mannen uit het oosten

- **Mattheüs 2:1-7:** Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet: En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israëel weiden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was.
 - Om de zaken voor Herodes nog verwarrende te maken, waren deze wijze mannen gekend als 'koningmakers'. In het Parthische rijk hadden zij de macht om koningen te verwijderen en nieuwe aan te stellen in hun plaats. Naast het feit dat ze machtig waren, waren deze mannen hoog opgeleid en bekwaam in wiskunde, wetenschappen en astronomie; wat de studie van de wetten van de sterren is.

Wie leidde deze wijze mannen op?

- Toen deze wijze mannen tijdens de Babylonische ballingschap op het punt stonden vermoord te worden omdat ze Nebukadnezar niet konden zeggen wat zijn droom was, redde Daniël hun leven.
 - Dit maakte Daniël geliefd bij hen omdat ze hem zagen als degene die hun leven redde. Daniël werd boven deze wijze mannen geplaatst en hij onderwees hen over de G-d van Israël, de Hebreeuwse geschriften, profetie –ongetwijfeld gebruik makend van het visioen van de 70 weken dat G-d hem gegeven had- en sommigen van hen namen Daniëls G-d als Ene Ware G-d aan.
- **Daniël 2:48:** Toen bevorderde de koning Daniël. Hij gaf hem vele grote geschenken en stelde hem aan als heerser over heel het gewest Babel en als hoofd van alle machthebbers over alle wijzen van Babel.
- **Mattheüs 2:9-11:** En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij opende hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.