



## Gemeenschap en verbond - Gianni

Deze studie is een vervolg op de studie: “**Het overblijfsel / Sje'eeriet**” dat je hier <https://beit-tikkun.be/bijbelstudie/> kunt bekijken.

In onze vorige studie over “**het overblijfsel**” hebben we gezegd dat de focus in het Christendom meer ligt op het **tot Jezus/Jesjoea komen** als een individu (persoonlijk), terwijl Israël als een volk tot G-d kwam. Hun begrip over ‘**gemeenschap**’ is daarom ook héél anders dan de onze.

We hadden gezegd dat gemeenschap veel verder gaat dan een studiegroep of een kerk en dat alles wat we doen voor het Koninkrijk, in gemeenschap gedaan moet worden en **niet individueel** (afzonderlijk), los van de gemeenschap.

Wat is een gemeenschap of wat zegt G-ds Woord over wat een gemeenschap of gemeente is?

De eerste vorm van gemeente of gemeenschap zien we bij onze aartsvader Abraham. HaSjem (G-d) zei tegen hem ‘**Lech Lecha**’.

**Genesis 12:1** De EEUWIGE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.

**2.** Ik zal u **tot een groot volk** maken, u zegenen en **uw naam groot maken**; en u zult **tot een zegen zijn**.

**3.** Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

Als we deze woorden lezen, dan zien we dat dit **alles te maken heeft met de gemeenschap!**

- **Ik zal uw naam groot maken?** Je kunt iemands naam enkel groot maken in een gemeenschap!
- U zult **tot een zegen zijn**? Je hebt ook een gemeenschap nodig om voor iemand tot een zegen te zijn.

In de Bijbel worden verschillende woorden gebruikt voor gemeente of de gemeenschap. Als we een gemeenschap vormen moeten we eerst en vooral de woorden die in de Bijbel gebruikt worden voor gemeenschap definiëren en begrijpen.

1. **Tsiboer of Tsabar**    צָבַר
2. **Eda**                    עֵדָה
3. **Kehila**                קְהִלָּה

### **1. Tsiboer/Tsabar** (ophopen, opstapelen of vergaren)

Dit is een groep mensen die samenkomen op een plaats voor eenzelfde doel. (Concert, voetbalmatch, worship event...) Men hoeft daarom elkaar ook niet allemaal persoonlijk te kennen, maar men is daar wel allemaal voor een gemeenschappelijk doel. Je bent dus op een plaats voor een bepaalde tijd en misschien zie je de anderen ook nooit meer terug.

Maar voor de tijd dat jullie samen zijn op die locatie, vormen jullie een gemeenschap. Eens dat het doel waarvoor jullie zijn samengekomen voorbij is, gaat ieder zijn eigen weg.

Dit kan één moment zijn, één keer in de maand of op een bepaald seizoen van 't jaar,...

## 2. Eda/Edoed/Ed (bevolkingsgroep/getuigen)

Dit is een groep mensen met een sterke collectieve identiteit die voor elkaar zorgen.

**Eda** kan een sterke collectieve identiteit zijn dat

- **Positief** is (dat G-d behaagt) → Berg Sinaï (Sjavoe'ot), Handelingen 2
- **Negatief** (dat G-d niet behaagt) → Rebelle Korach, 10 verspieters (12)

Dit is een groep mensen met **eenzelfde doel** (negatief of positief).

In de **Toranol** ziet het **Sjema** er zo uit:

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָד

De 'ajien' (י) is héél groot en de 'dalet' (ד) is héél groot.

In onze vertaling of in andere vertalingen zie je dit niet maar in de Hebreeuwse tekst in de Toranol wel.

Dat staat er niet voor niets zo!

Als je de 'ajien' en de 'dalet' neemt, kan je daar het woordje 'Ed' -wat getuigen is- mee vormen!

Waren Korach en de mannen (**grote leiders**) die samen met hem in opstand kwamen tegen de leiders van Israël (Mozes en Aäron) geen negatief getuigenis (**Ed**) ten opzichte van de anderen?

Of **10** van de **12 verspieters** die terug kwamen uit Kanaän; brachten zij geen **negatief getuigenis** naar de anderen zodat zij angst kregen en geen vertrouwen meer hadden in de levende G-d?

Zijn wij **bereid** om het **juk van het Koninkrijk (Sjema)** op ons te nemen? Dit is ook waar Jesjoea van zei dat het het grootste of eerste gebod was van alle geboden.

**Markus 12:28** En een van de schrift geleerden, die hen hoorde redetwisten en wist dat Hij hun goed geantwoord had, kwam naar Hem (Jesjoea) toe en vroeg Hem: **Wat is het eerste van alle geboden?**

**29.** En Jesjoea antwoordde hem: **Het eerste van alle geboden is:**

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָד

**Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één.**

Het reciteren van het Sjema wordt in de **Misjna (Berachot 13a)** aangeduid als 'kabbalat ol malchoet sjamajiem'; **het aanvaarden van het juk van het Koninkrijk des hemels.**

We moeten een getuige (דַּע) zijn van G-ds eenheid door één te zijn met Hem en met elkaar!

**Welke getuigenis (Ed) breng jij in de wereld rondom je en in de gemeenschap?**

## 3. Kehila

Is misschien wel het meest gebruikte woord om een Messiaanse gemeenschap mee te benoemen. **Waarom?** Omdat Kehila komt van het woordje Kahal. Dat is een groep mensen -niet een gebouw zoals een Synagoge- die bestaat uit verschillende individuen die samenkomen in een gemeenschap **met als doel om samen iets te bouwen.** Ze **delen hetzelfde doel** en hebben **dezelfde visie!**

**Dit is helemaal anders dan "Eda"**

Deze bestaan allemaal uit verschillende individuen met allemaal verschillende persoonlijkheden die samenkomen als één groep en één doel en één en dezelfde visie hebben, maar ze hoeven niet allemaal dezelfde rol te hebben; ze hebben allemaal hun eigen rol en hun eigen gaven en talenten die ze brengen in de groep.

We hebben één en dezelfde (gezamenlijke) identiteit maar een ieder heeft een rol bij te dragen in de gemeenschap. We moeten samen aan iets bouwen dat **groter is dan onszelf** en zelfs groter is dan de lokale Kehila.

Onze lokale Kehila “Beit Tikun” moet deel zijn van een “Eda”; een grotere collectieve groep die een (positief) getuigenis is voor de wereld. Daarom zijn we verbonden met Shuvu en vormen we samen één groot volk (gemeenschap) dat **een deel** is van **het overblijfsel!**

Het gaat niet enkel om intellectuele kennis, want als er kennis is maar geen actie (werken), welke getuigenis brengen we dan in deze wereld?

Het gaat hier **om actie en het doen van wat je kent!**

Dit is niet enkel ons denken veranderen maar ook de manier van hoe we moeten leven en hoe we wandelen. Zodat we die gemeenschap kunnen zijn, mensen kunnen zijn die een ‘Eda’ (getuigenis) zijn voor de wereld rondom ons.

Aan een gemeenschap toebehoren of een gemeenschap zijn, hoe staat dat in relatie met **het verbond?** We kunnen geen verbondsvolk zijn als we niet begrijpen wat een verbond betekent!

**Genesis 15:9** Hij zei tegen hem: Haal voor Mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif.

**10.** Hij haalde al deze dieren voor Hem, deelde ze doormidden en legde de stukken tegenover elkaar; de vogels deelde hij echter niet.

**11.** Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abram joeg die weg.

**12.** En het gebeurde, toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap **op Abram viel**. En zie, een **grote, schrikwekkende duisternis** viel op hem.

**13.** Toen zei God tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen vierhonderd jaar onderdrukken.

**14.** Maar ook zal Ik over het volk dat zij zullen dienen, rechtspreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken.

**15.** Maar ú zult in vrede tot uw vaderen heengaan; u zult in goede ouderdom begraven worden.

**16.** De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amoriëten is tot nu toe niet vol.

**17.** En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd; en zie, er was **een rokende oven en een brandende fakkel, die tussen die stukken doorging**.

**18.** Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat.

Waarom is dit verbond zo belangrijk?

Omdat hier heel de toekomst van **de kinderen van Abraham** in vermeld staat!

## Targoem op Genesis 15:12

En toen de zon bijna onderging, viel er een diepe slaap over Abram: en zie, er ontstonden vier koninkrijken om zijn kinderen tot slaaf te maken: **schrikwekkend** = **Terreur**, dat is **Bavel**; **Duisternis**, dat is **Perzië/Medië**; **Grootheid**, dat is **Griekenland**; **Verval**, dat is **Edom/Rome**, dat moet vallen en niet opnieuw zal oprijzen, en vanwaar de kinderen van Israël zullen opstaan.

Dit zou gebeuren tenzij ze niet zouden zondigen voor HaSjem. Maar we weten allemaal dat, zoals ook wij, ook onze Joodse broeders afvallig geweest zijn en deze profetie daarom ook één voor één in vervulling is gekomen.

Dus, de oplossing is wat op het einde van deze profetie staat en dat is: **opstaan uit Edom/Rome en Tesjoeva** (bekering) doen, zodat Hij kan komen.

Als we naar dit verbond kijken, '**covenant of pieces**' of het '**verbond van de stukken**', zien we iets héél belangrijks voor ons als gemeenschap en wat gemeenschap betekent .

Bij zo'n verbond van de stukken gaat of wandelt de sterkere partij als eerste door de stukken heen.

**Wie is de sterkere partij hier?** Degene die het initiatief genomen heeft om een verbond te sluiten !

Degene die het initiatief genomen heeft, gaat als eerste door deze stukken heen en zegt daarmee: 'als ik dit verbond breek, laat ik dan worden zoals deze dode stukken vlees hier, laat dit mij dan worden als deze stukken van deze dieren hier !'

Met andere woorden: eigenlijk een vloek over jezelf laten komen bij het verbreken van dit verbond.

En dan wandelt de 2de partij erdoor heen , laat ons dit de zwakkere partij noemen, en daarmee zegt: 'laat dit gebeuren wat er gebeurd is met deze dieren als ik dit verbond breek.'

Dus we hebben 2 gelijkwaardige partners hier omdat ze beiden een verantwoordelijkheid dragen. Als we in een verbond zijn met G-d hebben we een grote verantwoordelijkheid; veel groter dan iemand die niet in het verbond zit! Het is gemakkelijk om te zeggen: 'Jesjoea heeft de prijs betaald dus moeten wij dit of dat niet meer doen!' Dat is geen verantwoordelijkheid dragen maar eerder geen verantwoordelijkheid nemen of dit zelfs van je afwerpen !

Als je denkt geen verantwoordelijkheid te hebben in dit verbond, heb je het mis en is dat helemaal niet Bijbels !

Dit is wat hier gebeurt; G-d zelf wandelde door dit verbond en daarmee zegt Hij: 'als Ik dit overtreed, betaal Ik Zelf voor Mijn Eigen dood!' Maar Abraham is niet door deze stukken heen gelopen omdat Hij sliep. Toen hij wakker werd, zag hij G-ds vlam of vuurkolom door deze stukken heen gaan en beide delen (alle delen) van de dieren verteren !

Abraham hoefde er niet doorheen te lopen. Dit is een 'statement', een profetisch statement, omdat G-d begrijpt waar wij wel dan niet toe in staat zijn! Door deze daad zegt Hij eigenlijk: 'Ik zal opdraaien voor de 2 partijen, Ik zal de straf van het niet dragen van de verantwoordelijkheid dragen van de 2 partijen' !

Hij zegt daarmee: 'Ik zal met Mijn dood betalen als Ik het breek, maar Ik zal ook met Mijn dood betalen als jij het breekt!' Maar dit wil niet zeggen dat we nu geen verantwoordelijkheid meer moeten dragen.

Er zijn immers 2 partijen in een verbond; in dit geval is één de sterkere partij, maar dat betekent niet dat de zwakkere partij vrij is van enige verantwoordelijkheid.

Eigenlijk is het juist tegenovergesteld: er is meer verantwoordelijkheid te dragen voor degene die er niet door is moeten lopen omdat hij geen (dood) straf boven zijn hoofd heeft wat op hem kan komen!

Dus de verantwoordelijkheid is enerzijds veel groter.

Maar wanneer G-d er door heen liep, wanneer het vuur erdoor heen ging -want G-d is Geest en de Roeach is buiten tijd en plaats; G-d zelf liep er doorheen, doormiddel van vuur deed Hij dat- bevestigt Hij hiermee dat Hij de Voorziener is in wat wij nodig hebben om in dit verbond te kunnen wandelen!!

Dan moeten wij ons de vraag stellen: ‘wat was dan de verantwoordelijkheid van Abraham of van ons, gezien wij geënt zijn op Abraham?’ Wat is onze verantwoordelijkheid als G-d toch de 2 partijen in Zijn hand heeft en de prijs betaald heeft voor beiden met Zijn dood?

Onze verantwoordelijkheid is en die van Abraham was: **G-ds visie uitwandelen in deze wereld en dat in partnerschap en in éénheid (Achdoet) met Hem!**

Echad (één) is één ding maar ‘achdoet’ betekent in éénheid wandelen; de wil van G-d doen omdat Hij voor je voorziet. Hij voorziet in al je noden, Hij zorgt voor je in alle opzichten (op emotioneel, geestelijk, verstandelijk en fysiek vlak...) Hij geeft je elke ademtocht die je nodig hebt, Hij laat je hart kloppen en geeft je gedachten, Hij verbindt zich met ons op allerlei vlakken..

Hij voorziet in alles wat we nodig hebben en onze verantwoordelijkheid naar Hem toe is: **de wil van Hem te doen!** Een ‘Eda’ (getuige) zijn van Hem! Dit is genade en gratis, Hij voorziet in alles wat ik nodig heb en ik dien Hem met alles wat in mij is, in elk aspect van mijn leven en ik doe wat Hij me vraagt te doen!

Hoe kunnen we dit niet doen als Hij dit verbond helemaal trouw houdt terwijl wij dat niet kunnen?

Dit heeft te maken met vertrouwen in G-d. Abraham had dit vertrouwen, hij wist dat G-d trouw was, hij twijfelde niet! Daarom staat in de Briet Chadasja (NT): Abraham geloofde G-d en dat maakte hem een rechtvaardige of dit rechtvaardigde Abraham!

G-d heeft een verbond gesloten met ons en wij zijn in verbond met elkaar; dit is gemeenschap! Adam en Eva waren in een verbond, de meeste van ons zitten in een huwelijksverbond; dat is verantwoordelijkheid dragen en verantwoording afleggen naar elkaar en naar G-d toe zodat we een goede getuigenis (Eda) zijn voor de wereld rondom ons!

Waar bevind je je vandaag in één van deze 3 groepen (Tsabar-Eda-Kehila) en **wat breng jij op de tafel** in de gemeenschap? Ben je bereid om Zijn juk, het juk van het Koninkrijk van de Hemelen, op je te nemen?

Hij heeft voor je falen in de mitsvot al betaald, maar ben je bereid om je verantwoordelijkheid op te nemen en G-ds visie uit te wandelen? **Niet jouw visie, maar de visie die G-d had voor Abraham en voor ons.**

Ben je een levende getuigenis van Hem?

**Zijn we er klaar voor?**